

Uitwisselingsconcert Meppel - Most

Kinderkoor Regionaal Instituut voor Musicche Vorming



16 t/m 20 mei 2000

Op het feestje van Jannie en Geesche
waren fluitende fluiters
en zingende kinderen.

Zij waren te gast in Most
en ook daar in de kost,
maar juist dat
gaf nog wel eens problemen.

De Bobo's uit Meppel,
die zaten wel lekker
bij de burgemeester waren zij
gemeen-te-huis.

Want, verschil moet er zijn
zo is het daar (nog) wel,
wij in het internaat
en zij in het hotel.

"Hotel de Botel"
werd Herman ervan
hij nam een taxi
en nam het ervan.

Vanuit zijn luxe hotel
vluchtte hij heel snel
naar zijn El
in het kinderhotel

daar was de keuken
de gezelligste plek
alleen die twee koelkasten
maakten ons gek.

Eenmaal knorde ons hevig de maag
krijgen wij nog wat te eten
was de veelgehoorde vraag.

Maar onze Klaas stond voor niets:
hij startte zijn "motor" en
even later stonden wij
bij McDonald's voor de deur.

De optredens waren voor ons van belang:
het blokfluitensemble en de kinderkoorzang.
zij vonden in Most een luisterend oor,
vooral het kinderkoor.

Het is met de reis al weer bijna gedaan
wij zien de borden "Nederland" al staan
na nog een nurtje rijden zullen wij,
vermoeid maar voldaan, weer in Meppel
voor onze eigen muziekschool staan.