

Een geslaagde reis naar Brussel

door Nico Leerink, AOC Terra VMBO

Woensdag 13 juni

Wij vertrokken met een bus van Boerhof Reizen richting Brussel. Na het uitzwaaien hadden we een reis van vier uur voor de boeg. Na een tussenstop kwamen we in Brussel aan in het hotel Vincent van Gogh. Na even bijgekomen te zijn van de busreis, gingen al een paar leerlingen de stad in. Om half 8 hadden we een diner met soep vooraf, een soort koude macaroni en als toetje (wat de meeste het lekkerste vonden) cake.

's Avonds gingen we Brussel in, we keken onze ogen uit naar onder andere Manneke Pis, de chocoladefontein en de vele restaurants. We kwamen uiteindelijk uit op de Grote Markt. Daar is meestal wel wat te doen. Als het donker wordt, gaan er overal rondom het plein lichten aan. Op het plein moesten we later verzamelen, want we hadden die avond voor ons zelf, we mochten de winkels bestormen.

Nadat we dat hadden gedaan gingen we op weg naar het hotel. Aangekomen bij het hotel was de bedoeling dat iedereen ging slapen, of dat voor iedereen is gelukt?

Donderdag 14 juni

Het was de avond erg rumoerig geweest, er waren dan ook niet echt grote ogen aan de ontbijttafel. Helaas kon het bezoek aan een chocoladefabriek niet doorgaan, dus gingen wij naar Mini Europe, dat was Europa in het klein. Elk Europees land had iets staan, bijvoorbeeld: Nederland had de molens die het water wegpompten, Spanje had een stierengevechtarena, Italië de toren van Pisa, Frankrijk natuurlijk de Eiffeltoren. Na het bezoek aan Mini Europe kregen we bij het Atomium de lunch.

Het Atomium is een soort kunstwerk dat op de wereldtentoonstelling in 1958 is gebouwd. Het Atomium bestaat uit negen bollen, die onderling zijn verbonden, je kunt er in overnachten en helemaal naar de bovenste bol, waar je een uitzicht hebt over Brussel. Het Atomium is gerestaureerd eind 2002, dat heeft in totaal 2 jaar geduurd. Nadat wij onze laatste hap hadden opgegeten en de bollen nog een keer goed bekeken, gingen wij op naar (het hoogtepunt) : het Europees Parlementsgebouw. Daar kregen wij een uitleg wat Europa nou eigenlijk is en wat Europa nou eigenlijk allemaal heeft bereikt in 57 jaar: o.a. vrije grensovergang, de euro, vrede, welvaart in elk land. Daarna mochten we een vragenronde doen.

De avond was het gelukkig droog, dus gingen we weer naar de Grote Markt waar we konden winkelen. Deze avond was voor heel wat kinderen wel wat rustiger.

Vrijdag 15 juni

Deze dag moesten we de tas weer inpakken, want onze driedaagse reis zat er op, maar eerst nog een rondleiding door Brussel. We kwamen dit keer weer langs bijzondere plekken. Daarna volgde de terugreis naar Nederland. Ik vond het een geslaagde reis, ik hoop dat de andere leerlingen en leerkrachten het ook zo vonden.