

‘Alle mooie plekjes van Brussel gezien’

Door Colin Dingste Stad en Esch Zuiderlaan

Woensdag:

We kwamen vandaag 12 uur op school. We werden hartelijk ontvangen. Om ongeveer half 1 gingen we de bus in op weg naar Brussel. Na 4 uur reizen kwamen we aan in Brussel. We kwamen met z'n vijven op een kamer. We zouden even de stad ingaan, maar we liepen verkeerd en kwamen in een achterbuurt terecht. Daarna gingen we eten, maar het was niet echt lekker. Na het eten mocht je gewoon wat voor jezelf doen en daarna het bed in.

Donderdag

We gingen om half 9 ontbijten. Daarna gingen we naar Mini Europe, dat was Europa in het klein (een soort Madurodam maar dan van heel Europa). Je had er bijvoorbeeld in Italië de Etna en in Frankrijk de Eiffeltoren. We gingen eventjes lunchen daarna naar het Europees Parlement toe. We moesten eerst even door de beveiliging. We werden netjes ontvangen en naar een zaal gebracht, daar ging iemand wat vertellen over het Europees Parlement en daarna een rondleiding. 's Avonds gingen we nog even naar de Grote Markt.

Vrijdag

Vandaag gingen we niet zo veel doen. Eerst even ontbijten en even de spullen inpakken voor de reis. Toen kregen we even een rondleiding door de stad, er kwam een man in de bus en die liet ons alle mooie plekjes van Brussel zien. Toen kwam de terugreis, we stopten 1 keer en gingen even lunchen. Toen kwamen we thuis.